

Oktober 2015

52ste JAARGANG  
No. 3

**NATZWEILER BERICHTEN**

VAN DE

"STICHTING VRIENDENKRING VAN OUD-NATZWEILERS"

=====  
**BESTUUR**

**Voorzitter:** Ernst Sillem

**Secretaris:** R. Schutrup  
Tel: 010 – 4622384  
E-mail: roelofschutrup@gmail.com

**2° secretaris:** Mr P.J. Ph. Dietz de Loos  
Tel: 070 - 5129263

**Penningmeester:** M.J. de Loos  
Tel: 06-51803406  
E-mail: marjolijndeloos@gmail.com

**Financieel adviseur:** R. Bakels  
Tel: 035 - 6936733

**Bankrekening stichting:**  
NL26INGB0000394148

**Redactie:** N. Planjer & M. de Loos  
Tel: 06-24769585  
E-mail: [nplanjer@hotmail.com](mailto:nplanjer@hotmail.com)

**Website:** [www.Natzweiler.nl](http://www.Natzweiler.nl)

**Mail:** info@natzweiler.nl

**Bank :** NL26INGB0000394148

## 2. INDEX

	Pag.
1. Bestuur	1
2. Index	2
3. Van de Redactie	3
4. Mededelingen:	
a. bedankjes	4
b. familieberichten	4
c. overige	4
5. Geboortedata Oud-Natzweilers	5
6. Natzweiler 2015 - Margriet Sillem	6
7. Natzweiler 2015 - Mr Jos Silvis	9
8. Natzweiler 2015 - Kol Jan Blacquièrè	11
9. Natzweiler 2015 - Drs. Floris van Dijk	14
10. Natzweiler 2015 - Frédérique Neau-Dfour	20
11. Jaarlijkse Evenementenkalender	21
12. Uit de Krant/In de Pers	22
13. Van de Penningmeester	24
14. De Giroloterij & Vfonds	24
15. Giften aftrekbaar van de belasting	25
16. Stichting Cogis	26
17. Colofon	27

### 3. VAN DE REDACTIE:

Beste allemaal,

Dit jaar hebben weer een mooie herdenking gehad met oude bekenden en ook nieuwe gezichten. Van de vier oud-Natzweilers waren er drie aanwezig .

Een extra woord van dank geldt ook deze keer weer voor de militairen die al een aantal jaren onze ceremonie ondersteunen!

Lees meer op de site van de DNA

<http://www.dna.fr/actualite/2015/09/11/trois-deportes-neerlandais-presents>

en op de site van de Nederlandse Ambassade te Parijs

<http://frankrijk.nlambassade.org/nieuws/2015/09/herdenking-in-het-concentratiekamp-natzweiler-struthof.html>

Het Bestuur



#### 4. MEDEDELINGEN:

a. bedankjes

b. familieberichten

c. Overige

Zeventig jaar geleden werd het concentratiekamp **Dachau** bevrijd. En volgend jaar is het al weer twintig jaar geleden dat het Nationaal Dachau Monument in het Amsterdamse bos werd geïnaugureerd.

Op zondag 27 september 2015 organiseerde het bestuur van de Stichting Nationaal Dachau Monument een educatieve middag over de totstandkoming van dit unieke monument. Na een inleiding van Sonja Holtz-Arendse lichtte ontwerper en scheppend kunstenaar Niek Kemps ter plekke het ontwerp en de keuze van materialen toe. Daarna was er een ontvangst op het beheerkantoor van het Amsterdamse Bos met een muzikaal intermezzo en de vertoning van de film over de bevrijding van Dachau.

## 5. GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS

04-01-1922	Jaap	van Mesdag
18-05-1922	Skippy	de Vaal
14-07-1923	Ernst	Sillem
06-12-1922	Jan	van Kuik

## **6. NATZWEILER – HERDENKING EINDE DER KAMPEN – 70 JAAR GELEDEN**

Mijn eerste keer Natzweiler.

Samen met mijn vader vertrok ik vrijdagochtend richting de Elzas. Een warm welkom kregen we bij aankomst in La Fischhutte.

Na een heerlijk diner was het tijd om naar het kamp te gaan voor de Fakkelwacht, voor mij de eerste keer. Vanaf het moment dat we wegreden bij het hotel is het direct indrukwekkend, je verdwijnt de aardedonkere nacht in. Ver verwijderd van de bewoonde wereld.

Een imposant bouwwerk doemt op uit de duisternis, het gedenkteken met het silhouet van een uitgemergelde man. Samen met mijn grootvader lopen we richting het gedenkteken en nemen we plaats op de stoeltjes. Mijn grootvader heeft de eer gekregen om de herdenkingsvlam aan te steken, van mijn broer krijgt hij de fakkel aangereikt. Daarna staan we met vijf anderen rondom de vlam voor de fakkelwacht.

Het weer is die avond ons zeer gunstig gestemd, in tegenstelling tot de gruwelijke verhalen over de barre weersomstandigheden tijdens het gevangenschap die ik van mijn grootvader ken.

Tijdens de Fakkelwacht passeren de verhalen van mijn grootvader in mijn gedachte langzaam de revue. Op dat moment kan ik ze nog niet echt plaatsen maar ik weet dat het morgen wel gaat komen na ons bezoek aan het kamp bij daglicht. De fakkels worden telkens doorgegeven, een bijzonder en mooi geheel. Iedereen staat daar met zijn eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis, zijn gedachtes.

Een lach en een traan staan dicht bij elkaar dit weekend. Terug in het hotel is het tijd voor een borrel, iedereen zit gezellig bij elkaar in de bar van het hotel.

Volgende ochtend krijgen we een heerlijk ontbijt geserveerd met van alles uit eigen tuin. Op naar het kamp, dit keer bij daglicht door de bossen heen. Aangekomen bij het kamp krijg ik een goed beeld van het hele kamp en de ligging, waarbij mij gelijk iets opvalt, het witte gebouw aan de overkant van de vallei, een stuk uit een verhaal van mijn grootvader. Het zonnetje schijnt nu fijn en de temperatuur is aangenaam, maar tijdens de ceremonie komt er een aantal keer een wolk voor de zon en de temperatuur zakt dan snel. Dit was waar mijn grootvader het over had, zij stonden in de ijzige kou te kijken (ik

denk op de appelplaats) naar het in het zonlicht badende witte gebouw aan de overkant, hunkerend naar de warmte die dat gebouw leek te bezitten.

De ceremonie was erg mooi, er werden drie indrukwekkende speeches gehouden en vervolgens werden er kransen gelegd. Wat ik bijzonder vind is dat de generaties hier zo duidelijk samen komen, een kleinzoon en een kleindochter van een overlevende houden een speech of leggen een krans, de geschiedenis wordt levend gehouden op deze manier.

De stille tocht naar de Nederlandse steen gaf weer een terugblik op een verhaal van mijn grootvader. Lopend op klompen over de stenen hellingen met sneeuw en ijs, een taak die onmogelijk lijkt, met in je achterhoofd dat je niet mocht vallen of uitglijden omdat dat een reden zou kunnen zijn voor de bewakers om op je te schieten.

Na de ceremonie konden we een kijkje nemen in de net gerestaureerde crematorium, er werd uitgelegd hoe de ruimtes gebruikt werden ten tijden van het kamp. Een heleboel gruwelijkheden komen hier naar boven, ik vind het zo moeilijk om voor te stellen dat mijn grootvader, of iemand anders z'n vader of grootvader deze bizarre taferelen daadwerkelijk heeft moeten doorstaan. Ik kan mij niet voorstellen hoe groot de kracht is geweest van de overlevenden om zich staande te houden ten overstaande van de martelaren in dit kamp.

Vervolgens konden wij op ons gemak naar boven lopen, een redelijk steile helling. Wij hadden vanochtend de luxe van een goed ontbijt, maar de gevangenen hebben die luxe nooit gehad en moesten de helling op rennen. Een groter contrast kan het niet zijn.

Na deze heftige ervaring was het weer tijd voor de gezelligheid die zo typerend is voor dit weekend. We gingen naar het blijkbaar beroemde diner bij Metzger, wat overigens erg goed smaakte en evenzo gezellig was.

Samen met mijn vader en broer heb ik een mooie wandeling naar het slot boven op de berg gemaakt. Een goed moment om alle belevenissen door te spreken en te verwerken. Daarna was er wel weer plaats voor wat te eten, wederom een heerlijk maal in het hotel, met als kers op de taart, het toetjesbuffet! Een feestelijk slot van een indrukwekkend weekend.

Margriet Sillem  
(kleindochter van Ernst Sillem)



Richard Smeets





## 7. Natzweiler 2015

We staan hier bij in marmer en graniet gegraveerde herinneringen aan mensen die in de Konzentrationslager Natzweiler, ook bekend als Kamp Struthof-Natzwiller, het leven lieten. Een decreet van Nacht und Nebel, gevolgd door een gewetenloze uitvoering ervan, bepaalde hun lot. Afgesloten van de buitenwereld waren de gevangenen bestemd om te verdwijnen, na eerst nog te zijn uitgemergeld in onmenselijke omstandigheden. Er waren mensen die desondanks niet verdwenen. De oudste overlevende getuigen zijn nog onder ons. Het is dus niet zo lang geleden.

Na de oorlog is er een klimaat van optimisme en hoop om de verschrikkingen die hadden plaatsgevonden voortaan te vermijden. In 1945 waren 50 landen vastbesloten als volkeren van de Verenigde Naties toekomstige generaties te behoeden voor het leed van oorlog. Eleanor Roosevelt – weduwe van President Franklin D. Roosevelt, nam het initiatief tot de opstelling van een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waaraan vervolgens wereldwijd werd gewerkt.

Sterk was het besef dat minachting voor de rechten van de mens tot barbaarse handelingen hadden geleid, die het geweten van de mensheid geweld aan hadden gedaan. En er was de droom van een wereld waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zouden genieten, zonder vrees of gebrek. Die droom is in de Verklaring verkondigd als het hoogste ideaal van ieder mens...Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren, Aldus de Verklaring.

In 1950, niet lang na die Universele Verklaring werd in Europa het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opgesteld, dat in 1953 in werking zou treden.

Momenteel zijn 47 landen Partij bij dat Verdrag en is er een permanent Hof in Straatsburg, dat erop toeziet dat de Partijen hun belofte de mensenrechten te respecteren, ook nakomen.

Mensenrechten, zoals

- recht op leven, dus ook het recht niet zomaar te verdwijnen
- het recht niet gemarteld te worden, niet inhumain te worden behandeld of vernederd

- het recht om niet zonder wettelijke basis van vrijheid beroofd te worden
- het recht op familieleven en een persoonlijke levenssfeer vrij van inmenging
- het recht van vrijheid van meningsuiting, van godsdienst
- het recht om te vergaderen en om verenigingen te vormen
- het recht om niet gediscrimineerd te worden

Mensenrechten die hier in het concentratiekamp Natzweiler volledig ontbraken.

Mensenrechten, die gerespecteerd moeten worden. In de duizenden zaken die zich tegenwoordig bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aandienen is in de klachten zelden sprake van omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de ernst van feiten die zich hier voltrokken. Maar het kwaad is zeker niet voorgoed verdwenen.

Mensenrechten worden soms ingeroepen met vals oogmerk, zoals het beroep op de vrijheid van meningsuiting is aangegrepen om de Genocide te ontkennen. Dat is ook gebeurd in een zaak over dit Kamp. Het antwoord dat in Straatsburg is gegeven is dat de Vrijheid niet mag worden misbruikt om de onderliggende waarden van mensenrechten aan te tasten.<sup>1</sup>

Het heeft zin de herinneringen aan de verschrikking van dit kamp levend te houden. Deze Nacht und Nebel in de menselijke geschiedenis mag niet weerkeren, nooit meer.

De herinnering aan degenen wier rechten als mens niet konden worden beschermd, verplicht ons op te komen tegen rechteloosheid, voor de bescherming van de menselijke waardigheid. Die herinnering verplicht.

Jos Silvis,  
rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

---

<sup>1</sup> Pierre Marais c. France, 31159/96, Commission 24 Juin 1996

## 8. Herdenking Natzweiler 12 september 2015

Beste oud-Natzweilers en familieleden,

- Daar staan we dan weer, zoals ieder jaar. Hier in Natzweiler Struthof. Om te herdenken wat hier is gebeurd, om nooit meer te vergeten. Om te herdenken en om na te denken. Daar staan (zitten) ze: mannen die het allemaal hebben meegemaakt: Jaap van Mesdag, Skippy de Vaal en Ernst Sillem. Ze zijn er gelukkig nog. Maar hoe veel waren er die in Natzweiler om het leven kwamen of sinds die tijd het leven lieten.
- Laten we het nog maar eens in herinnering roepen. Het is 1940. SS-geoloog Karl Blumberg, is op zoek naar steengroeven voor de grootschalige bouwprojecten van het Derde Rijk. En hier, op deze berg, ontdekt hij een ader van rood graniet. “Prachtig”, zegt Heinrich Himmler, “een prima plek voor een kamp”.
- Al snel kwamen de eerste gevangenen aan. Op het station stond de SS. Ze waren bewapend met grote machinegeweren en gingen geweldig te keer. Het was direct al duidelijk dat hen in het kamp, nog heel wat te wachten stond.
- Loodzwaar werk was het, 12 uur per dag stenen bikken en sjouwen. De sfeer in het kamp was grimmig; het was wel duidelijk dat het hier om leven of dood ging; iedere misstap of onhandigheid zou fataal kunnen zijn. Iedere dag waren er doden.
- Mannen en vrouwen die spoorloos dienen te verdwijnen. Nacht und Nebel, dat betekent eigenlijk: ze moeten zich in stilte, in het geheim, in de nacht en in de mist, letterlijk en figuurlijk, eenvoudig kapot werken.” Zware lichamelijke arbeid, tekort aan eten, nauwelijks sanitaire voorzieningen, ijzige koude, mist en regen. Geweld was toegestaan voor alle SS-ers en de familie zou nooit meer iets horen.
- Bijna 600 Nederlandse verzetsmensen hebben hier gevangen gezeten; en jullie waren er bij, beste en zeer gerespecteerde oud-Natzweilers. Daarvan hebben 280 de oorlog niet overleefd. Omgekomen in hun strijd voor vrijheid. We denken aan hen die niet meer terugkwamen en aan de offers die zijn gebracht door vele mensen; oud en jong; verzetsmensen

uit verschillende landen, zij-aan-zij; niet voor henzelf, maar voor de vrijheid van Nederland, de vrijheid van Frankrijk en de vrijheid van Europa.

- Elk jaar doen we dat in september hier in Natzweiler: om onze mensen te herdenken, maar ook om niet te vergeten dat die lange lijst elke dag nog groeit ook in andere landen. Elk jaar doen we dat, ook om na te denken: om te beseffen dat we de strijd tegen onrecht, uitbuiting, discriminatie, de strijd voor vrijheid en vrede nog steeds moeten voeren. Ook nu nog. Daarom zijn we hier, daarom gedenken we en daarom zijn we stil.
- Samen met u, oud-Natzweilers, nabestaanden en de nieuwe generaties houden we de geschiedenis levend en laten we ons inspireren om ook die verantwoordelijkheid te nemen voor vrijheid en vrede in de wereld. Laten we maar bij onszelf beginnen! Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het nooit.

Jan Blacquièrre  
Defensie attaché Parijs



Skippy de Vaal

Jaap van Mesdag

Ernst Sillem



Foto's: Richard Smeets

## 9. Toespraak Floris van Dijk, Min van VWS

Geachte Mr. Sillem, Mr. van Mesdag and Mr. de Vaal,  
beste Ernst, Jaap and Skippy,  
Geachte Mrs. Teeuwsen, Mr. Bakker and Mr. Stabel,  
beste Els, Albert and Jan,

Chers amis,

C'est un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui, à l'ancien camp de concentration de Natzweiler. Avec profond respect que je vous salue au nom du Secrétaire d'Etat de la Santé Publique, Monsieur Martin van Rijn. Il passe ses salutations et vous souhaite tout le meilleur. Si vous me le permettez, je voudrais maintenant continuer dans la langue maternelle de la communauté néerlandaise.

Dames en heren,

Het is iets meer dan zeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Een periode van terreur, onderdrukking, geweld en uitroeiing, een periode zonder historisch precedent, had geresulteerd in 72 miljoen doden wereldwijd.

Mijn vader heeft als jongen de oorlog tot zijn zeventiende bewust meegemaakt. Hij vertelde mij daar verbitterd over: over de honger, over de onderduik, over de angst voor razzia's en huiszoekingen voor de *Arbeitseinsatz*. Zijn beste vriend, de ondergedoken Joodse Klaus, werd in 1942 verraden en weggevoerd. Mijn vader beseftte dat hij hem nooit meer terug zou zien. Op een zomerse dag van 1945 ging thuis de telefoon. Mijn

vader nam zelf op en een stem zei: “Dag Henk, met Klaus. Ik sta op het station, kun je mij komen ophalen?” Geëmotioneerd heeft mijn vader mij naderhand vaak verteld dat hij toen de hele tocht terug naar huis, met een magere Klaus achterop de fiets, alleen maar kon stamelen: “Man, ik dacht dat je dood was”. Mijn vader had er een leven lang een hekel aan Duitse auto’s en huishoudelijke apparatuur aan overgehouden. Maar hij kon voortaan in vrijheid beslissen om dergelijke goederen niet te kopen.

Toen de nazi’s hun plannen voor een nieuwe hoofdstad ontvouwd, die ‘Germania’ had moeten heten, steeg de behoefte aan het daarvoor noodzakelijke graniet. Op Frans grondgebied werd daarom in mei 1941 een afgelegen concentratiekamp geopend nabij steenmijnen in de Elzas. Daarmee was Natzweiler-Struthof een afschuwelijk feit, als uitvloeisel van een afschuwelijke ideologie. Onder onmenselijke omstandigheden hebben hier 52.000 mensen gevangen gezeten. Velen lieten het leven door de dwangarbeid, de koude en de honger; zij moesten hun verzet tegen de tirannie opgeven. Zo ook 300 van de 700 geïnterneerde Nederlanders; Nederlanders die niet lijdzaam wilden toezien hoe een vreemde mogendheid ons land bezette, alle democratische en burgerlijke vrijheden buiten werking stelde, en een barbaarse en systematische vervolging en vernietiging in gang zette van mensen en groepen die niet pasten in hun fascistische wereldbeeld. Deze mensen die verzet boden kwamen uit alle lagen van de bevolking, vanuit allerlei beroepsgroepen, vanuit allerlei politieke stromingen en kerkelijke gezindten. Door hun acties tegen het systeem van intolerantie en onvrijheid belandden deze mannen in Natzweiler.

Als toonbeeld van ongebroken geestkracht zijn nog ieder jaar overlevenden

aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van het kamp. Gesteund door familieleden, vrienden en anderen die hun persoonlijke lijdensweg in Natzweiler met diepe eerbied vervult. Deze mannen hebben het ondraaglijke en onbegrijpelijke leed nog zelf ervaren.

De Tweede Wereldoorlog is het ijkpunt voor hoe wij het in onze samenleving *nooit* meer willen. De vraag is natuurlijk hoe wij dat voor de volgende generaties – zoals de zevenjarige Laura, wat geweldig dat zij hier nu ook is - moeten borgen. Hoe kunnen wij die lessen van de oorlog vertalen naar een democratische en vrije samenleving, zonder haat tegen groepen met een andere afkomst, cultuur, geloof, politieke overtuiging of leefstijl?

Want terwijl wij hier op de 12<sup>e</sup> september van 2015 bijeen zijn, worden wij via de media gewezen op de ramp die zich voltrekt aan de zuid- en oostgrens van Europa. De grootste stroom vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Mensensmokkelaars en mensenhandelaren verrijken zich schaamteloos over de ruggen van mensen die op de vlucht zijn voor terreur en op zoek zijn naar rust, vrijheid en een waardig bestaan.

Vorige week was Nederland geschokt door de foto van een verdronken en op het Turkse strand aangespoeld 3-jarig Syrisch jongetje. Een individuele tragedie als onderdeel van een grootschalige, humanitaire ramp. Een week eerder was in Oostenrijk een vrachtwagen aangetroffen met de stoffelijke resten van 71 vluchtelingen, waaronder vier kinderen.

In reactie op deze vluchtelingenstroom is een EU-lidstaat er toe overgegaan om de zuidgrens van het land van hoge hekken te voorzien; ook wil men daar een noodwet invoeren. In weer een ander land worden migranten niet meer



toegelaten op treinen, en indien wel, dan rijden die treinen slechts het station uit. Weer andere landen noemen quota, sluiten de grenzen of zetten het leger in om de stroom vluchtelingen te reguleren. Sommige landen tonen zich gastvrij, en op sociale media roeren de tegenstanders zich. In ons eigen land ging het er eergisteren in het Kamerdebat hard aan toe. Wie de naoorlogse periode in ogeschouw neemt ziet een continu proces: migranten uit Hongarije, Tsjecho-Slowakije, het voormalig Oostblok, Sri Lanka, Vietnam, West-Afrika en voormalig Joegoslavië kwamen allen op zoek naar een veilig bestaan. En nu Syriërs. Dat is de actualiteit.

Een andere actualiteit zijn de toenemende gevoelens van onveiligheid door antisemitische uitingen, discriminatie en verruwing van de samenleving; in de media, op straat en zelfs in de politiek. Nederland en Europa hechten aan de rechtstaat, aan democratische beginselen, aan vrede en aan veiligheid. Wij hebben ons leven van vandaag, ons leven in vrede en vrijheid, mede te danken aan hen die zich indertijd verzetten tegen de onderdrukking. Voor sommigen was het een bewuste en actieve keuze, anderen praten er zelf nog over als “iets dat je gewoon deed.” Velen van hen hebben de hoogste prijs moeten betalen voor hun strijd. Hen allen herdenken wij hier en nu.

Mogen zij die zich hebben verzet tegen de intolerante en gewelddadige overheersing een blijvende inspiratie zijn voor de toekomstige generaties, opdat die op kunnen groeien in een rechtvaardig, democratisch, vrij en veilig Nederland en Europa. Opdat wij vrede en veiligheid nooit als vanzelfsprekend gaan beschouwen.

Dank u.

Floris van Dijk, ministerie VWS (Directie Maatschappelijke Ondersteuning)



Skippy de Vaal

Ernst Sillem

Els Teeuwsen



Jaap van Mesdag

Skippy de Vaal

Foto's: Richard Smeets



6 kleinkinderen halen de fakkels op bij de ingang van het kmap



1<sup>e</sup> wacht met de oud Natzweilers

Foto's:

Richard

Smeets

## 10. Toespraak Frédérique Neu-Dufour

Cher Jaap, cher Ernst, cher Skippy,  
Colonel Jan Blacquièrre, Attaché de défense près de l'Ambassade des Pays-Bas en France,  
Monsieur le représentant du ministre de la santé des Pays-Bas,  
Chère Marjolijn, présidente de l'Amicale Néerlandaise des déportés du Struthof,  
Chers amis venus nombreux des Pays-Bas, de Belgique, du Luxembourg,

Comme chaque année, vous êtes venus, et comme chaque année je suis émue par votre nombre, par votre engagement et par votre fidélité.

Fidélité à une date : septembre est pour nous qui travaillons au CERD le mois des Néerlandais, le mois des tulipes, le mois de votre pèlerinage.

Fidélité à un lieu : le camp de concentration de Natzweiler Struthof, perché sur la montagne, enclos de barbelé où la barbarie s'est jouée à guichet fermé.

Fidélité, surtout, à des hommes qui eurent le malheur d'être déportés ici entre 1941 et 1944 parce qu'ils s'étaient opposés au nazisme. Trois de ces résistants déportés sont présents parmi nous aujourd'hui, et c'est un immense honneur. Je souhaite de tout cœur qu'ils puissent assister longtemps encore à cette cérémonie.

Hier soir, lors de la veillée, nous avons procédé à la traditionnelle relève des flambeaux. C'est un moment symbolique puisque la première garde, assurée notamment par Jaap, Skippy et Ernst, a été relevée par les jeunes gens qui sont présents en nombre dans votre groupe.

Votre fidélité, à vous les jeunes, me rassure. Je sais que vous continuerez année après année, avec la même ténacité que notre chère Marjolijn, à venir ici et à entretenir la mémoire de ceux qui ont souffert ou qui sont morts pour une idée meilleure de l'humanité.

Tous ensemble, Néerlandais et Français, continuons à être les ferments de l'humanisme, qui est l'héritage le plus beau que l'Europe puisse léguer au reste du monde.

Je pense en ce jour aux dizaines de milliers de réfugiés qui voient en notre continent un havre de paix et d'espoir. Ce que furent ces femmes, ces enfants, ces hommes, n'a rien à envier au nazisme. Sachons convaincre nos concitoyens européens que leur accueil correspond non seulement à nos valeurs fondamentales, mais qu'il est aussi un devoir.

L'engagement des résistants de la Seconde guerre mondiale contre une idéologie sectaire, raciste, antisémite, injuste par essence, ne doit pas voir eu lieu en vain.

Frédérique Neu-Dufour, directrice du CERD

## 11. JAARLIJKSE EVENEMENTENKALENDER

12 oktober 2015	<a href="#">Laat professionals hun werk goed doen. Goede diagnostiek in de GGZ leidt tot betere en goedkopere zorg</a>	Ede
	<a href="#">Symposium: Trauma en gehechtheid.</a>	
13 oktober 2015	Nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking	Zaandam
15 oktober 2015	<a href="#">Congres Positieve Psychologie: Op eigen kracht</a>	Bussum
18-20 oktober 2015	<a href="#">Conferentie: More Home-Less Treatment. Rehabilitation at Risk in Europe in the "Area of Freedom, Security and Justice"</a>	München
22-24 oktober 2015	<a href="#">9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry</a>	Kopenhagen
28 oktober 2015	<a href="#">Mindfulness: Creating Awareness, Flexibility and Freedom in the Treatment of Trauma</a>	ISTSS Webinar
3-6 november 2015	<a href="#">World Conference of Women's Shelters. Connect &amp; Act to end violence against women</a>	Den Haag
5-7 november 2015	<a href="#">ISTSS 31st Annual Meeting. Back to Basics: Integrating Clinical and Scientific Knowledge to Advance the Field of Trauma</a>	New Orleans, USA
6 november 2015	<a href="#">NKOP Symposium: State of the art Ouderenpsychiatrie   De kracht van kwetsbare ouderen</a>	Utrecht
7 november 2015	<a href="#">Symposium 'Wat wel werkt!' Positief en vakkundig hulpverleners na seksueel misbruik</a>	Utrecht
13 november 2015	<a href="#">Congres NVGP. De groep in de wereld, de wereld in de groep</a>	Driebergen
13 november 2015	<a href="#">Symposium: Ik wil dood, help me! Omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie</a>	Utrecht
17 november en 1 december 2015	<a href="#">Versimpelen - 2-daagse top class. Projecten realiseren zonder gedoe</a>	Utrecht
Vanaf 19 november 2015	<a href="#">Delfos Academy: Angst en psychosomatiek</a>	Utrecht
24 november 2015	<a href="#">Congres Verslavingsziekten. Signaleren, diagnosticeren en interveniëren</a>	Ede Amsterdam
26 november 2015	<a href="#">TERRA conferentie 'Prevention, De-radicalisation and Citizenship'</a>	
26 november 2015	<a href="#">Symposium 'Omstanders. Ingrijpen of wegstappen?'</a>	Vught
27 november 2015	<a href="#">Symposium taakherschikking in de geestelijke gezondheidszorg</a>	Deventer
1 december 2015	<a href="#">eHealth Implementatie congres</a>	Utrecht
3 december 2015	<a href="#">11e Phrenos Psychocongres: Van progressieve hersenziekte naar progressief herstel</a>	Zwolle
8 december 2015	<a href="#">Dag van het Sociaal Werk</a>	Utrecht
10 december 2015	<a href="#">Eindcongres INPREZE: Denken en doen. Over onderzoek naar en implementatie van Mental e-health</a>	Utrecht 

## 12. UIT DE KRANT/VAN DE PERS.....

**Bron: Nederlandse ambassade te Parijs**

### **Herdenking in het concentratiekamp Natzweiler-Struthof**

Nieuwsbericht | 16 september 2015

De stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers organiseerde het afgelopen weekend, zoals elk jaar, een reis naar Natzweiler-Struthof, het enige concentratiekamp van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog op Frans grondgebied. Bijna 600 Nederlandse verzetsmensen hebben hier gevangen gezeten. Daarvan hebben 280 de oorlog niet overleefd. Zij zijn omgekomen in hun strijd voor vrijheid.

### **Fakkelwacht bij het Struthof Memorial**

*Aux martyrs et héros de la déportation la France reconnaissante*



In aanwezigheid van de heren Jaap van Mesdag (93), Skippi de Vaal (93) en Ernst Sillem (92), drie overlevenden van de verschrikkingen die in [het kamp Natzweiler Struthof](#) plaatsvonden, werd op vrijdagavond 11 september een symbolische fakkelwacht gehouden bij het imposante 40 meter hoge monument. Het doel van deze jaarlijkse bijeenkomst is om het vuur der

herinnering te laten blijven branden en door te geven van de eerste generatie aan de tweede, derde en volgende generaties. Kinderen, kleinkinderen en andere familieleden namen de fakkels over van de oud-Natzweilers. Voor de Nederlandse ambassade namen defensieattaché kolonel Jan Blacquièrre en zijn team, deel aan deze fakkelwacht. Deze werd ondersteund door een erewacht van landmacht militairen en de muzikale omlijsting met Franse, Europese, Noorse en Nederlandse volksliederen en andere muziekstukken, werd verzorgd door de Fanfare van het Korps Nationale Reserve.



### **Herdenking, kranslegging en toespraken**

*Kijk met een klein spiegeltje naar het verleden en kijk vooral over dat spiegeltje*

### 13. VAN DE PENNINGMEESTER

Ook in deze Nieuwsbrief kan de penningmeester niet genoeg benadrukken heel blij te zijn met alle donaties! Zij dankt alle gulle gevers van harte!

We hebben weer vele taken uitgevoerd waar geld voor nodig was.

Een bijdrage is dan ook heel welkom maar eigenlijk ook zeer noodzakelijk om hier in de toekomst mee door te kunnen, nu vele subsidies minder worden.



### GIROLOTERIJ

De activiteiten van de Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers, waaronder de uitgave van dit blad, worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij. Uw deelname aan de Giro- en of Bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen.

### vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

Binnen organisaties van oorlogsgetroffenen vallen steeds meer directbetrokkenen weg door vergrijzing en overlijden. Het vfonds ondersteunt een respectvolle afbouw van deze organisaties, eventueel door samenwerking of samenvoeging te stimuleren. Meer informatie op: [www.v-fonds.nl](http://www.v-fonds.nl).



De bijdrage van de Bank-Giroloterij en de Lotto maken het werk voor het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk.



## 14. ZIJN UW GIFTEN AFTREKBAAR VAN DE BELASTING?

De stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers heeft dit jaar nog het zogeheten ANBI kenmerk: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Maar..... dit moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

### **Drempel en maximum gewone giften**

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

### **Drempelinkomen**

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Voor meer informatie, o.a. een periodieke gift, lees hier:

[http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landin\\_gspaginas/prive/giften/](http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landin_gspaginas/prive/giften/)



## **STICHTING COGIS**

Kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld

Voor vragen op het gebied van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen, maar ook voor vragen over zelfhulpgroepen, therapeutische hulp of maatschappelijk werk, en voor literatuur over de tweede wereldoorlog en zijn gevolgen, kunt u terecht bij de Stichting Cogis.

Oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen (ook de naoorlogse generatie) zijn welkom bij

Stichting Cogis  
Nienoord 5  
1112 XE Diemen  
Telefoon 020 – 660 19 30  
Fax 020 – 660 19 31  
E-mail [info@cogis.nl](mailto:info@cogis.nl)

Bezoek is - na telefonische afspraak - iedere dag mogelijk.

“De bijdrage van Bank Giro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk”.

## COLOFON

Redactie	Nicole Planjer & Marjolijn de Loos
Inzenden kopij	Nicole Planjer Mient 42 2564 KP Den Haag Tel: 06-24769585
Uiterste datum inleveren kopij: <i>(indien getypt in computer, s.v.p. per e-mail of diskette meesturen)</i>	15 november 2015
Eindredactie	Nicole Planjer e-mail: nplanjer@hotmail.com & Marjolijn de Loos
Printed by	GrandPrix Copyrette Parnassusweg 214 1076 AV Amsterdam Tel: 020 – 664 59 09 <a href="mailto:Info@grandprixcopyrette.nl">Info@grandprixcopyrette.nl</a>
Reisorganisatie	Marjolijn de Loos e-mail: marjolijndeloos@gmail.com