

Augustus 2006

43ste JAARGANG
No. 2

NATZWEILER BERICHTEN

VAN DE

"STICHTING VRIENDENKRING VAN OUD-NATZWEILERS"

=====

BESTUUR

Voorzitter:	P.A. Bouwense Noordweg 47 4356 EB OOSTKAPELLE Tel/fax: 0118-592398
Secretaris:	Vacature
Secretaris buitenland:	Mr P.J.Ph. Dietz de Loos Postbus 453 2240 AL WASSENAAR Tel: 070 - 5129263
Penningmeester:	Vriendenkring Oud-Natzweilers P/a Eosstraat 5-3 1076 DK Amsterdam Tel.: 020-6629822 MOB.: 06-51803406 email: marjolijn@swantech.nl Giro Stichting 394148
Redactie:	N. Planjer & M. de Loos P/a Mient 42 2564 KP DEN HAAG Tel: 070-3606796

INDEX

	Pag.
1. Bestuur	1
2. Index	2
3. Van de Redactie	3
4. Mededelingen:	
a. bedankjes	4
b. familieberichten	4
c. overige	5
5. Herdenking ondergrondse kerk Buchenwald	6
6. Ingekomen brieven	13
7. Van de penningmeester	15
8. De Giroloterij	16
9. Jaarlijkse herdenking Kamp Amersfoort	17
10. Uit de krant	18
11. Ter ontspanning	19
12. Boekbespreking	22
13. Stichting Cogis	23
14. Colofon	24

VAN DE REDACTIE

OPROEP 1:

De redactie verzoekt IEDEREEN vriendelijk doch dringend zijn/haar e-mail adres z.s.m. door te geven aan de redactie:

Nicole65@casema.nl, of nplanjer@hotmail.com

OPROEP 2:

Ieder jaar doen wij een adressenlijst bij de Natzweilerberichten en proberen deze zo correct en bijgewerkt mogelijk te houden. Vriendelijk verzoeken wij u uw adreswijzigingen door te geven. Als u ziet dat bekenden van u foutief vermeld staan, zouden wij dat ook graag vernemen. In dit geval: Weet iemand iets over Abe Muhlbaum?? Wij hebben de Natzweilerberichten terug gekregen.

Alvast bedankt.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Vanaf 1 augustus 2006 heeft Wim Hartman het penningmeesterschap overgedragen aan Marjolijn de Loos en Hannie Holleman. Wim heeft besloten na 20 jaar te stoppen met het penningmeesterschap. Het hele bestuur bedankt Wim en ook Truus hartelijk voor hun nooit aflatende inzet, de altijd correcte weergave van de financiën en de altijd goed georganiseerde herdenkingsreis (zie elders in dit blad het bericht van Wim).

De redactie



MEDEDELINGEN:

a. bedankjes

b. familieberichten

Na een veel bewogen leven is op 4 mei jl. **Carel Christiaan Steensma** te Haren overleden. Het afscheid vond plaats op 9 mei in de Grote Kerk te Epe. De Vriendenkring van Oud-Natzweilers wenst familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Na een kort ziekbed is **Jan Veenendaal** op 28 juni jl te Eindhoven overleden. Het afscheid vond plaats op 4 juli te Eindhoven. De Vrienden wenst de familie kracht toe om dit verlies te dragen en te verwerken.

In alle rust is op vrijdag 10 maart **Ate Wieberdink** overleden. Het afscheid vond plaats te Heeze. De Vriendenkring wenst familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

“Tot op het laatst hield hij de regie in eigen hand” **Bill Minco** overleed 5 mei jl. Er is afscheid genomen in familiekring. De Oud-Natzweilers wensen familie, vrienden en kennissen kracht om de verlies te dragen.

Op 19 juni jl. overleed **Elisabeth Jeannette Mozes-van Batum**. De Vriendenkring van Oud-Natzweilers wenst de familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Na een kortstondige, ernstige ziekte is **Marina de Groot-Roskam** op 76-jarige leeftijd 18 april jl. overleden. De rouwdienst werd gehouden te Middelburg. De Vriendenkring wenst de familie kracht om dit verdriet te dragen.

c. overige

Per 1 juli heeft de **Stichting 1940 – 1945** haar afdeling Pensioenen overgedragen aan Loyalis Maatwerk Administraties te Heerlen. Het nieuwe adres is:

Stichting 1940 – 1495
Afdeling Pensioenen
Postbus 53
6400 AB Heerlen
Tel: 045 579 4500
Fax: 045 579 7228

Op woensdag 14 juni jl heeft de **heer Van Gils**, algemeen secretaris/directeur van de Pensioen- en Uitkeringsraad officieel afscheid genomen. De bijeenkomst vond plaats te Wassenaar.

Het Nederlands Auschwitz Comité en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork organiseren in september/oktober a.s. een reünie voor overlevenden van concentratiekampen in Europa. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij:

Nederlands Auschwitz Comité, Postbus 74131, 1070 BC Amsterdam, telefoon: 020 – 6723388, e-mail: info@auschwitz.nl

Tevens organiseren zij een tweedaagse reis naar het voormalige concentratiekamp Bergen Belsen in september/oktober. Aanmelden zie hier boven.

Met de dodenherdenking op 4 mei jl. hebben **Skippy de Vaal en de zoon van Otto Grasmaijer** een krans gelegd bij de herdenkingsplechtigheid op het ereveld te Loenen.

Het Veteranen Platform organiseerde 29 juni jl. in Den Haag de 2^e Nederlandse Veteranendag. Deze dag is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de vergroting van de maatschappelijke erkenning van en waardering voor de Nederlandse veteranen door de overheid en samenleving.

HERDENKING ONDERGRONDSE KERK BUCHENWALD

(7 pagina's vrijhouden)

INGEKOMEN BRIEVEN

Tobie de Bordes wil het volgende met ons delen:

“Beste Natzweiler “vrienden”.

Even een berichtje van mij. Ik schijf niet veel voor de Natzweilerberichten. Nu heb ik echter een reden om te schijven.

Zoals u allen weet, is vader nu ongeveer 2 jaar overleden. Hoewel ik hem nog heel veel mis, heb ik hem ooit bij de Natzweilerreis een belofte gedaan. Ik vind ook, dat U daar allen deel van mag uitmaken, omdat hij het zo dierbaar vond de contacten met u allen. Na de fakkelwacht, waar hij die avond had gestaan, ben ik toen ook voor de eerste keer daar gaan staan. Toen ik terug kwam bij hem, zat hij in tranen naast Mieke. Ik maakte me een beetje zorgen, en vroeg wat er aan de hand was. Hij vertelde me, dat nu de fakkel was overgedragen aan mij. Toen ik dit hoorde, was ik diep onder de indruk. Ik heb hem toen ook beloofd, zo lang de herdenking nog doorgaat met de Natzweilers en de tweede en derde generatie, dat ik mee zou blijven gaan. En nu.... Ik heb de eer gekregen, om het vaandel te mogen dragen. Ik had er de eerste keer moeite mee, omdat ik vond, dat ik als tweede generatie niet voor de oud-gevangenen uit mocht lopen. Later bleek, dat het voor de oud-gevangenen waarschijnlijk te vermoeiend zou zijn. Daarom heb ik het ook gedaan, en bovendien, de eer dat ik het van Carel Witmond mocht overnemen. Dat was de vaandeldrager voor mij. Hij was zoals we dat wel eens noemden, mijn maatje. Ik had het er ook erg moeilijk mee, dat hij toen overleden was. Ik vond het heel naar. Ik had het gevoel, dat mijn vaandelmaatje, en de vlaggenman, van het Dachaumonument nu opeens niet meer bij de herdenkingen kon zijn. Het idee alleen al, dat hij toen ook gezegd heeft, dat ik zijn maatje was, vond ik heel bijzonder.

Vader had altijd moeite om de poort in Natzweiler weer door te gaan. In een interview heeft hij toen gezegd, dat er altijd wel iemand bij hem in de buurt was, die hem dan even een arm gaf, waardoor hij het met hulp dan toch deed.

Als ik dan in Natzweiler door het museum liep, dan werd ik altijd heel erg geraakt door de tekeningen van de gevangenen, die dan zogenaamd vluchtten. Dan werd er door een bewaker een pet van het hoofd van een

gevangene geslagen, en dat wilde deze gevangene deze oprapen, en dan werd hij vaak neergeschoten, omdat ze dan zeiden dat hij wilde vluchten. Dit doet me elk jaar weer heel veel.

Ik kan me ook nog herinneren, dat vader toen een keer geïnterviewd werd, door iemand van de Kinderen van Verzetsdeelnemers. Ze vroegen aan vader, welke kampen vader is geweest. Vader vertelde toen, dat hij in Scheveningen begon, vandaar naar Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler en Dachau. Toen werd hij even stil, en zei: "Dus, ik heb een mooie tournee gemaakt in vier jaar tijd. Toch nog humor tonen, bij ernstige vragen.

Lieve vrienden, ik wil hier schrijven dat ik u allen zo dankbaar ben, dat ik uw vriendschap heb gekregen door vader. Dank u hartelijk.

Groetjes Tobie."

VAN DE PENNINGMEESTER

“Een oud gezegde luidt:

Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan.

Na bijna 20 jaar heb ik als bestuurslid van de Vriendenkring van Oud-Natzweilers de taak van penningmeester waargenomen. Na een paar jaar kwam het secretariaat daarbij en nog de organisatie van de herdenkingsreis in september naar het voormalige concentratiekamp Natzweiler-Struthof in de Elzas.

Met de niet aflatende hulp van Truus werd ook de jaarlijkse samenkomst in het Fot Rhijnauwen na de officiële herdenking een gezellige dag met oude vrienden.

Op 24 oktober word ik 83 jaar en vind ik dat het tijd wordt de hierboven omschreven taken neer te leggen en deze over te dragen aan de 2^e generatie.

Het waren prettige maar ook intensieve gebeurtenissen, die Truus en ik altijd met plezier hebben vervuld.

Het nieuwe adres luidt:

Marjolijn J. de Loos en Hannie Holleman
Eosstraat 5 III
1076 DK Amsterdam
Tel mobiel: 06 – 518 03 406
Giro: 394148 t.n.v. Vriendenkring van Oud-Natzweilers

Wim”

GIROLOTERIJ

De activiteiten van de Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers, waaronder de uitgave van dit blad, worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij.
Uw deelname aan de Giro- en of Bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen.

JAARLIJKSE HERDENKING KAMP AMERSFOORT

Schrijf alvast deze datum in Uw agenda:

Op vrijdag 3 november 2006 vindt de jaarlijkse herdenking plaats. Wij verzamelen zoals gebruikelijk in Soesterduinen en gaan dan naar Kamp Amersfoort voor de herdenking. Na afloop is er, zoals altijd, de lunch in Soesterduinen.

Gaarne opgave bij:
Marjolijn de Loos
Eosstraat 5-3
1076 DK Amsterdam
Tel.: 020-6629822
Mob.: 06-51803406
e-mail: marjolijn@swantech.nl

Jaarlijkse herdenkingsreis

Dit jaar zal de reis plaatsvinden van 8-11 september a.s.. Wij slapen in hotel La Fischhutte en La Couronne. Zij die niet op mijn gebruikelijke mailinglist staan en toch mee willen gaan vraag ik dat zsm kenbaar te maken. Mijn e-mail adres is marjolijn@swantech.nl. Telefonisch ben ik bereikbaar onder 06-51803406. Per post naar het volgende adres:
Eosstraat 5-3, 1076 DK Amsterdam.

UIT DE KRANT.....

TER ONTSPANNING

Recept: Eend met whiskey

- Koop een eend van ongeveer 5 Kg voor 6 personen, twee grote flessen scotch whiskey, spekreepjes en een fles olijfolie.
- De eend larderen met het spek en de binnenkant inwrijven met zout en peper.
- De oven voorverwarmen op 180 graden voor 10 minuten.
- Een longdrink glas voor de helft vullen met whiskey.
- De whiskey opdrinken gedurende het opwarmen van de oven.
- De eend op de muur...vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whiskey uitschenken.
- Het tweede glas whiskey opdrinken en de eend in de oven plaatsen.
- Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en twee blazen bullen met whiskey.
- De klazen opdlinken en de scherven van et ielste klas oplaapen.
- Nog een aalff klas insjenke en opdlinke.
- Na en nalff uul de hoven opedoen om deent te sjekke.
- Blantwondezalf in de padkamer ganaale en oep de povekand van de rinkeland doen.

- Denove nesjot geve.
- Twi glose insjenke ven de twie glose biski tmiddelste glas opsoepe.
- De nove opedoen na dieste bles bieske leegis, en de sjotel vastpakke.
- De blandwondesalf op de binnekand van de twiejande doen en deent oeprape.
- Dander glasse biski oepdrinke.
- Deent nogis oeprape en met nen nantdoek de blandwondzalf van deent vege.
- Zen ande ontvette me bissky en den tuup salf kier oeprape.
- Tkapot glas opvege en deent terug inden ove zitte.
- Deent oprape en den ove opedoen.
- De twiede fles biski opedoen en oeprape van de keukenbloor.
- Opstaan van de bloer entvettig spek onder dekas vege.
- Nogis oepstan van de bloer en dan tochma blieve zitte.
- De bles op de grond sette.
- Ban de teut drinke, de klase zen oep of kapot.

- Den ove afzette, doege toedoen en deniele nacht ronke.
- De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise.
- De hele namiddag en de vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de muren en plafond afwassen.
- De twee lege flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg paracetamol en maagtabletten kopen.

BOEKBESPREKING

Geen boeken ter bespreking



STICHTING COGIS

Kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld

Voor vragen op het gebied van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen, maar ook voor vragen over zelfhulpgroepen, therapeutische hulp of maatschappelijk werk, en voor literatuur over de tweede wereldoorlog en zijn gevolgen, kunt u terecht bij de Stichting Cogis.

Oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen (ook de naoorlogse generatie) zijn welkom bij

Stichting Cogis
Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht
Tel: 030-234 34 36 (09.00 - 13.00 uur; bibliotheek 09.00 - 17.00 uur)

Bezoek is - na telefonische afspraak - iedere dag mogelijk.

COLOFON

Redactie

Nicole Planjer
& Marjolijn de Loos

Inzenden kopij

Nicole Planjer
Mient 42
2564 KP Den Haag
Tel: 070 – 3606796

Uiterste datum inleveren kopij:
*(indien getypt in computer, s.v.p.
diskette meesturen)*

15 februari 2006

Eindredactie

Nicole Planjer
e-mail: nicole.planjer@carenederland.org
& Marjolijn de Loos

Printed by

DRUKKERIJ PERFECT
Pascalstraat 22
3771 RT Barneveld
Tel: 0342 41 28 68
Fax: 0342 42 12 71
e-mail: info@drukkerijperfect.com

Reisorganisatie

Marjolijn de Loos en
Hannie Holleman
e-mail: marjolijn@swantech.nl