

Oktober 2014

51ste JAARGANG
No. 3

NATZWEILER BERICHTEN

VAN DE

"STICHTING VRIENDENKRING VAN OUD-NATZWEILERS"

=====

BESTUUR

Voorzitter: Ernst Sillem

Secretaris: R. Schutrup
Burg. Wijnaendtslaan 15
3042 CA Rotterdam
Tel: 010 – 4622384
E-mail: roelofschutrup@gmail.com

Secretaris buitenland Mr P.J.Ph. Dietz de Loos

Penningmeester: M.J. de Loos
E-mail: marjolijndeloos@gmail.com

Financieel adviseur: R. Bakels

Redactie: N. Planjer & M. de Loos
E-mail: nplanjer@hotmail.com

Website: www.natzweiler.nl

Bankrekening: ING: NL26INGB0000394148

INDEX

	Pag.
1. Bestuur	1
2. Index	2
3. Van de Redactie	3
4. Mededelingen:	
a. bedankjes	4
b. familieberichten	4
c. overige	4
5. Verhaal van Theo Vellenga	5
6. Toespraak Marcel Floor herdenking 2014	9
7. Toespraak van Frédérique Neau-Dufour	12
8. Binnengekomen post	14
9. Geboortedata Oud-Natzweilers	15
10. Uit de Krant/In de Pers	16
11. Jaarlijkse evenementenkalender	20
12. Van de Penningmeester	21
13. De Giroloterij & vfonds	21
14. Giften aftrekbaar van de belasting	22
15. Stichting Cogis	23
16. Colofon	24

VAN DE REDACTIE

De redactie is deze periode geschokt door diverse berichten uit de krant en het nieuws zoals nazi's die een uitkering krijgen van Amerika (ze hebben ons nota bene bevrijd!) en het stelen van de poort van Dachau. Terwijl we net met z'n allen in september onze omgekomen Natzweilervrienden herdacht hebben, bereiken nog geen maand later ons deze berichten. Helaas is het zo dat, hoe hard wij ook herdenken, hoe vaak we ook stil staan bij al het geweld en gruweldaden, hoe vaak we ook roepen: 'dit mag nooit meer gebeuren', we toch een kansloos gevoel krijgen als we dit soort dingen lezen.

Op de vraag of je nou geweld met geweld moet bestrijden is het antwoord meestal nee, maar misschien gaan we toch twijfelen.....

Verder:

De redactie is bezig de website te vernieuwen. Mochten er nog mensen zijn die relevante informatie over Natzweiler en Natzweilers hebben, dan zouden wij die graag van u ontvangen.

Het museum in het vm. Kamp Natzweiler is op zoek naar voorwerpen en/of foto's om de geschiedenis completer te maken. M.a.w. gooi niets zomaar weg! Maar neem contact op met het bestuur.



MEDEDELINGEN:

a. bedankjes

b. familieberichten

c. Overige

Nationaal Comité 4 en 5 mei. **Tweedewereldoorlog.nl/70jaarbevrijding: toen en nu in één site verenigd.**

In het kader van 70 jaar Bevrijding lanceert het Nationaal Comité 4 en 5 mei de website www.tweedewereldoorlog.nl/70jaarbevrijding. De site toont een interactieve kaart van Nederland waarop zowel evenementen in dit lustrumjaar als historische gebeurtenissen te zien zijn. Zo is het verhaal van de bevrijding van een dorp of stad te lezen en u ziet meteen welke activiteiten worden georganiseerd om hierbij stil te staan: een kijkje in heden en verleden.

Met deze website biedt het comité een zo compleet mogelijk overzicht van de evenementen die vanwege het lustrumjaar 70 jaar Bevrijding in Nederland plaatsvinden. De content van dit deel van de site is afhankelijk van de informatie die het Nationaal Comité 4 en 5 mei van lokale organisaties en comités krijgt aangeboden.

VERSLAG NATZWEILERREIS: THEO EN ELLY VELLENGA

Beste Lieve Natzweiler vrienden,

Op donderdag namiddag 11 september komen wij aan bij hotel Fischhutte en als wij naar de ingang van het hotel lopen gaat de deur al open en komt Marjolijn naar buiten.

“Dit moeten Theo en Elly zijn” en een hartelijke ontvangst volgt.

We praten even en zetten onze camper op de plek waar we mogen staan tijdens deze dagen.

Vanaf 17.00 komen er langzaam meer mensen aan en om even over 18.00 uur gaan we naar de bar om kennis te maken .

We stellen ons voor en het blijkt dat veel mensen mijn verhaal over Jacob Vellenga hebben gelezen en zo ontstaat er al snel heel veel gespreksstof.

Om 20.30 gaan we aan tafel voor het welkomst diner en zijn dan met een kleine groep van zo'n 22 personen. Er worden verhalen uitgewisseld en al snel is het gezellig en er wordt veel gelachen. Na het diner nog even napraten in de bar en zit het er voor vandaag wel op.

Vrijdag 12 september om 8.30 ontbijt en om 9.30 vertrekt de bus met een excursie naar het dorpje Obernai. Hier gaan we met een toeristisch treintje naar een uitzichtpunt met een prachtig uitzicht over de wijngaarden en het plaatsje Obernai.

We hebben een heerlijke lunch in het dorp en gaan rond 14.15 weer terug naar het hotel. Nog nauwelijks bekomen van de heerlijke lunch gaan we om 18.00 alweer aan het diner.

De groep is inmiddels groter geworden en om 20.15 gaan we met een grote bus naar het kamp. Het is mistig en het regent en we lopen naar het monument voor de fakkelwacht. Het monument is verlicht en door de mist flarden is dit een indrukwekkend gezicht.

Er klinkt muziek over de herdenkingsplaats, gespeeld door het koper ensemble van de militaire kapel. De verlichting gaat uit en het vuur voor het monument wordt ontstoken. De fakkeldragers komen aangelopen met een Nederlandse en Noorse vaandeldrager.

Er volgt een korte plechtigheid en dan komen er steeds 6 aanwezigen die de fakkel overnemen en stilstaan om te herdenken. Er volgt een tromgeroffel en de fakkel wordt overgedragen.

Na de plechtigheid gaan we weer terug naar de bus die ons weer naar het hotel brengt. In de bar praten we nog na en iedereen is onder de indruk .

Zaterdag 13 september.

Vandaag zijn we vroeg aan het ontbijt en om 9.00 gaan we met een grote bus naar het kamp waar we om 9.45 aankomen met een zacht regentje en weer hangt er een dikke mist boven het kamp.

Als we naar het monument lopen speelt de militaire kapel , de klanken verdwijnen door de mist over de heuvels. Er volgt een korte toespraak door vertegenwoordigers van de Franse, Noorse en Nederlandse delegatie die daarna een krans leggen.

Dan klinkt vanuit de heuvels in de mist de Last Post als dan de mist langzaam optrekt zien we tussen de Franse en Europese vlag de trompette staan. Kippenvel en een koude rilling van emotie krijgen wij en de meesten van ons hebben hetzelfde gevoel ,er volgen nu twee minuten stilte.

Het Europese hymne volgt .

Dan formeert de stoet zich bij de ingang van het kamp om naar het monument La Fosse, te lopen voor de krans legging .

Het is inmiddels droog geworden en het steile pad naar beneden brengt ons bij het monument La Fosse.

Ik heb de eer om samen met Daisy namens de vrienden van Natzweiler een krans bij de Nederlandse gedenkplaats te mogen leggen.

Als wij hier even een moment van stilte in acht nemen bedenk ik me dat ik hier sta door puur toeval puur, toeval omdat ik bij een eerder bezoek zomaar de naam van Jacob Vellenga tegen kwam. En nu ben ik geëmotioneerd dat ik hier mag staan om hem te herdenken en daarbij niet vergeet dat er zoveel namen geschreven staan die ook herdacht worden.

Na de krans legging worden het Franse, Noorse en Nederlandse volkslied gespeeld door het ensemble van de militaire kapel.

Dan krijgt iedereen de gelegenheid om langs de kransen bij de plaquette te lopen. We lopen nu langzaam naar boven , ieder in gedachten bij wat zich hier heeft afgespeeld. In het info centrum is de opening van de nieuwe tentoonstelling.

We vertrekken dan voor een gezamenlijk een lunch met de Noren naar hotel Metzger waar als afsluiting een groepsfoto wordt gemaakt.

Rond 20.30 hebben we dan het diner waar veel wordt gepraat over de gebeurtenissen van deze dag.

Hier bedankt Marjolijn het militaire koper ensemble voor hun bijdrage en als Marjolijn dan de trompette nog even extra bedankt moet ik toch even een

traantje wegpinken. Ook Gabe en Cindy krijgen wat extra aandacht voor de medische begeleiding. Voor ons een onvergetelijke dag die diepe indruk heeft gemaakt.

Zondag 14 september. Na het ontbijt gaan we nog een keer een bezoek aan het kamp brengen om ieder voor zich de indrukken en emoties van de afgelopen twee dagen nog even te verwerken.

Ik ga nog even terug naar de vitrine waar ik voor het eerst de naam Jacob Vellenga tegen kwam en van onze groep is nog iemand die op een formulier de naam van zijn vader tegenkomt. Hoewel hij wist dat zijn vader hier gezeten heeft, is het toch erg confronterend dat je dat daar zo zwart op wit ziet staan. Door het strakke schema is er geen tijd meer de steengroeve te bekijken en rijden we met de bus naar ons lunch adres.

We zijn rond 16.00 weer bij het hotel en nemen een kleine pauze om alles nog even te verwerken. Om 20.00 is het afscheidsdiner, het gezelschap is weer terug gebracht tot zo'n 22 personen maar ook hier wil Marjolijn toch nog de hotel directie met zijn medewerkers nog even in het zonnetje zetten voor de voortreffelijke ontvangst en verzorging die we hier hebben gehad.

Maandag 15 september na het ontbijt nemen we afscheid van de laatste vertrekkende mensen en wij nemen afscheid van Marjolijn Elly en ik rijden nog even terug naar het kamp om de steengroeve te bezoeken.

Stil, zwijgzaam rijden we richting de werkelijkheid , een gehaaste wereld met op het journaal weer de wereld van vandaag met weer oorlog dichtbij en verder weg van ons maar met dezelfde onmenselijke taferelen waar wij de afgelopen dagen even hebben stil gestaan.

En nu moet ik even slikken bij het beëindigen van mijn verslag.

Wij komen hier voor de eerste keer bij de groep vrienden van Natzweiler en wij willen graag alle lieve vrienden bedanken voor de warme familie ontvangst die we hebben gehad, de gesprekken, het luisterend oor en de vrolijkheid en het lachen .

Het waren emotionele en indrukwekkende dagen en wij vonden het een eer om zo te zijn opgenomen in de groep zodat wij ons nu ook Vrienden van Natzweiler voelen.

Met een warme omhelzing bedanken wij iedereen en een extra dikke omhelzing voor Marjolijn.

Theo en Elly



V.l.n.r. Marcel Floor (Ministerie van VWS), Kolonel Jan Blacquiere (Defensie Attache Nederlandse Ambassade Parijs) , Mr Onno Elderenbosch (Ambassadeur bij Raad van Europa te Straatsburg)



V.l.n.r. Skippy de Vaal, Ernst Sillem, Jaap van Mesdag, Oud-Natzweilers, en Rob van Mesdag

TOESPRAAK MARCEL FLOOR NATZWEILER HERDENKING 2014

Chers amis, dear friends, ladies and gentlemen,

Dear mr Sorbye, mr Salomon, Japie, Skippy en Ernst. With deep respect and gratitude I would like to salute you here, on behalf of the state secretary of health of the Netherlands. He wishes you all good health and regrets not being able to greet you here and now in person.

In order to address the Dutch community present here today, I'd like to continue in Dutch, if you allow me.

Dames en heren,

Het is drie jaar geleden dat ik op hier op dezelfde plek stond. Samen met velen van u stonden wij stil om hen te herdenken die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog onder onmenselijke omstandigheden gevangen zaten en hen die het leven lieten. Maar wij stonden hier ook samen om de geest en daad van verzet tegen tirannie te vieren, en vrede en vrijheid als bron van menselijke waardigheid te bevestigen. Het is een toonbeeld van de kracht van deze waarden dat zij die hier gevangen zaten en overleefden, samen met hun kinderen en kleinkinderen, en anderen die de oorlogsjaren hebben meegemaakt of persoonlijk op die vreselijke geschiedenis betrokken zijn, opnieuw hier samenkomen. Om te herdenken en te vieren. Zoals we dat ook de komende jaren zullen blijven doen.

Immers, de zwarte bladzijden uit de geschiedenis van toen en wat ons dat heeft geleerd, of zou moeten leren, is meer dan ooit actueel.

Een wereldwijde financiële en economische crisis bracht het wereldsysteem

aan het wankelen; na de oorlog opgebouwde vermeende materiële en sociale zekerheden kwamen in het gedrang; zoekend naar zondebokken kwamen groepen met een andere afkomst, cultuur, geloof, politieke overtuiging of leefstijl in het populistisch vizier; de spanning tussen eigenbelang en solidariteit nam hand over hand toe.

Sluimerende brandhaarden laaiden op en nieuwe ontstonden in een wereld die steeds kleiner werd en waarvan de impact steeds nadrukkelijker dicht bij huis werd gevoeld: door de deelname van Nederlandse militairen aan NAVO operaties in oorlogsgebieden en vredesmissies van de Verenigde Naties op de Balkan, in Azië en Afrika; door het neerhalen van vlucht MH17 boven oorlogsgebied in de Oekraïne waarbij bijna 300 onschuldige burgerslachtoffers vielen; door het wederzijds afkondigen van steeds hardere sancties en een gevoel van dreiging alsof een nieuwe Koude Oorlog zou kunnen ontstaan; door burgeroorlogen en de harde onderlinge strijd tussen Islamitische groepen in het Midden Oosten en in Noord Afrika, de niet aflatende reeks van gewelddadige confrontaties tussen Israël en de Palestijnen, en toenemende antisemitische en anti-islamitische uitingen op straat, in de media, zelfs in de politiek.

De oorlogsgeneratie is ervan overtuigd: Dat Nooit Weer! De vraag is: hebben wij, vertegenwoordigers van volgende generaties, goed naar hen geluisterd? Hebben wij de oorlogslessen geleerd? Of dreigen wij te vervallen in dezelfde fouten van toen? Proberen we eindeloze compromissen te sluiten, of zelfs ons van de wereld af te sluiten en de andere kant op te kijken? Of moeten wij de confrontatie aangaan? Moeten wij opstaan tegen onrecht en discriminatie? En welke prijs zijn wij bereid om daarvoor te betalen?

Iedere historische periode kent zijn eigen uitdagingen. De plm. 700

Nederlanders die hier gevangen zaten en waarvan bijna 300 het leven lieten,

gingen de grootste uitdaging van hun tijd aan. Zij konden niet lijdzaam toezien hoe een vreemde mogendheid ons land bezette, alle democratische en burgerlijke vrijheden buiten werking stelde, en systematische vervolging en vernietiging in gang zette van mensen en groepen die niet in hun fascistische ideologie en samenleving pasten: Joden, Sinti en Roma, gehandicapten, homoseksuelen.

De gewelddadige bezetting van Nederland en de wandaden van de bezettingsmacht brachten echter onvermijdelijk een onderstroom van verzet op gang, lijdzaam vaak, maar ook actief. Voor velen van hen was verzet *natuurlijk*, een reactie op ervaren onrecht dat niet geaccepteerd kon worden, maar om een duidelijk reactie vroeg. Maar hoe sterk die drijfveer ook was, er was moed voor nodig om verzet te plegen.

Wij hebben ons leven van vandaag in Nederland en Europa in vrede en vrijheid mede aan hen te danken.

Zij die zich actief hebben verzet tegen onrecht en onderdrukking hebben daarvoor een hoge prijs betaald, soms de hoogste prijs. Zij zijn heldhaftig opgetreden: voor onze vrede, onze vrijheid, onze democratie, onze rechtstaat. Hen herdenken wij hier en nu. Niet alleen om hun inzet toen; maar vooral ook om de inspiratie die zij ons kunnen bieden, inspiratie nodig om de uitdagingen van de wereld van vandaag aan te gaan.

Dank u.

Marcel Floor

Toespraak Frédérique Neau-Dufour, directrice CERD

Chère Marjolijn, présidente de l'Amicale Néerlandaise des déportés du Struthof,
Cher Pieter, secrétaire général du Comité international de Natzweiler,
Cher Japp, cher Ernst, cher Skippy, cher Haakon, cher Max,
Chers amis venus nombreux de Norvège, des Pays-Bas,
Monsieur Elderenbosch, Ambassadeur des Pays Bas auprès du Conseil de Europe,
Colonel Jan Blacquière, Attaché de défense près de l'Ambassade des Pays-Bas en France,
Monsieur Floor, représentant du ministre de la santé des Pays-Bas,

Partout en France et plus largement en Europe, l'année 1944 apporte le vent d'un immense espoir. Hitler recule sur le front ouest et sur le front est, l'Armée rouge enfonce les troupes allemandes. Le 2 août, Paris est libéré ! Quand le camp de Natzweiler est découvert par la 3^{ème} division américaine, le 25 novembre 1944, il est entièrement vide.

Dès septembre 1944, le KL-Na se vidait d'un seul coup. Avec les deux débarquements en France et l'approche des alliés américains et britanniques, les nazis décidaient d'évacuer l'entière population du camp. Hors de question, pour eux, de les laisser aux alliés.

Pour autant, le calvaire des déportés, votre calvaire, Japp, Ernst, Skippy, et le calvaire des 504 Norvégiens internés à Natzweiler, n'est pas terminé. Il va durer de longs mois encore, au prix de milliers de morts et de souffrances accrues dans une Allemagne peu à peu gagnée par le chaos.

Aujourd'hui, nous voulons en particulier nous souvenir de ces temps terribles, de vos camarades épuisés qui sont tombés dans les marches de la mort alors qu'une partie de l'Europe fêtait déjà sa libération dans une liesse oubliée.

Aujourd'hui nous avons la chance inouïe de vivre dans une Europe en paix. La démocratie s'est imposée comme le socle solide sur lequel nous bâtissons notre avenir. La Norvège, à cet égard, figure parmi les modèles en matière de développement humain, et de fonctionnement démocratique.

Pourtant, ne nous illusionnons pas. Le mal peut resurgir. La guerre gronde aux portes de l'Europe. L'antisémitisme reprend du poil de la bête en France.

L'extrémisme radical de droite a surgi violemment en Norvège en 2011, il rôde en France et s'appuie sur ses bons scores électoraux, il remonte son visage dans les Länders allemands de l'est, il a ses leaders médiatiques aux Pays-Bas.

Les résistants du KL-Na et des autres camps nazis ne se sont pas battus pour cela, et nous devons poursuivre leur lutte en faveur de l'humain, par la parole, la mémoire, la pédagogie.

Hier soir, dans la brume épaisse, sous la pluie balayée par un vent horizontal, je regardais votre foule recroquevillée et immobile sous les parapluies. Vous vous serriez en petits groupes sous leur toit. Cela créait une étrange construction luisante d'eau, tournée vers le Mémorial qui dégoulinait. Tout semblait pleurer. Je voyais les parapluies, dérisoires protections dans la tempête, et je pensais qu'il est vain de tenter de se protéger des éléments. Il y a des choses plus fortes que tout. Il y a des choses qui nous envahissent quoi que nous fassions pour empêcher leur venue. Ces choses là sont nécessaires, même si elles nous coûtent. C'est le flot de l'histoire, c'est le souvenir de vos douleurs, c'est la tristesse de vos destins. Laissons-les continuer, aidons-les à rester vivants, n'oublions jamais.

BINNENGEKOMEM POST



Royaume des Pays-Bas

Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers
Mevrouw Marjolijn de Loos
Eosstraat 5 III
1076 DK Amsterdam
Les Pays-Bas

Représentation Permanente du
Royaume des Pays-Bas auprès
du Conseil de l'Europe

3 Place S. Brant
67000 Strasbourg
France

Contact:

T +33 3 88 36 20 48
F +33 3 88 36 70 10
STR@minbuza.nl

Datum : 17 juni 2014
Ref : STR-054/2014

*Beste Marjolijn en alle andere (bestuur)sleden van de
Stichting van Oud-Natzweilers,*

Mijn tijd als Ambassadeur van Nederland bij de Raad van Europa is omgevlogen. In augustus nemen mijn man Nicolaas Vergunst en ik afscheid en verhuizen wij naar Zagreb, Kroatië.

Wij kijken terug op vier goede jaren in Straatsburg. Wij zullen bijzondere herinneringen bewaren aan de contacten met de Vriendenkring van oud-Natzweilers. Nicolaas en ik hebben het erg gewaardeerd dat wij aan de plechtigheden en activiteiten van de Vriendenkring hebben mogen deelnemen. Hoe verdrietig de herdenkingen van de gevangenschap, het lijden en het sterven in Struthof ook waren, tegelijkertijd was daar de innige, warme verbondenheid van de overlevenden en hun nabestaanden waaraan ook wij ons gekoesterd hebben. Die combinatie was en is heel speciaal.

Wij zijn er niet meer bij in september, maar weet dat wij vanuit Zagreb in vriendschap aan jullie denken en donateur zijn geworden van jullie activiteiten.

Mijn opvolger heet Onno Elderenbosch. Ik zal hem over jullie Vriendenkring vertellen.

Met hartelijke groet,

Ellen Berends

Ambassadeur
Permanent Vertegenwoordiger van het Nederlandse Koninkrijk
bij de Raad van Europa

GEBORTE DATA OUD-NATZWEILERS

04-01-1922	Jaap	van Mesdag
18-05-1922	Skippy	de Vaal
16-06-1916	Velo	Bierman
14-07-1923	Ernst	Sillem
11-08-1922	Abe	Muhlbaum
18-08-1921	Jan	Smeets
30-10-1919	Pim	Reijntjes
06-12-1922	Jan	van Kuik

NATZWILLER Au Struthof

En mémoire des déportés néerlandais et norvégiens



De gauche à droite : Skippy de Vaal, Ernst Sillem, Jaap van Mesdag, soutenu par son frère, Rob van Mesdag, se sont recueillis dans la fosse aux cendres. DOC. REMIS

Une cérémonie de commémoration des anciens déportés néerlandais et norvégiens s'est déroulée le week-end dernier, au Struthof.

Les anciens déportés néerlandais et norvégiens ont effectué une visite du souvenir au Struthof. Sous une pluie abondante, avec du brouillard et un vent glacial, la veillée s'est déroulée le vendredi soir. Les flambeaux se sont éteints plusieurs fois.

Les familles néerlandaises et norvégiennes participantes étaient obligées de se serrer l'une contre l'autre, cher-

chant un peu de chaleur. Le lendemain, la météo ne s'est pas améliorée, brouillard, vent et quelques gouttes de pluie ont ponctué l'événement.

Les porte-drapeaux des Pays-Bas et de Norvège, flanqués de militaires néerlandais, ont progressé dans la brume pour se diriger vers le Mémorial.

Quatre anciens déportés et plusieurs enfants

Les enfants norvégiens et néerlandais, un représentant du ministère de la Santé des Pays-Bas a prononcé quelques mots.

Des gerbes ont été déposées,

de la part des anciens déportés néerlandais, norvégiens, français, ainsi que par le comité international de Natzweiler-Struthof.

Dans la fosse aux cendres, la cérémonie s'est poursuivie, avec discours et dépôt de gerbes auprès des plaques nationales.

Étaient présents les anciens déportés néerlandais Ernst Sillem, Jaap van Mesdag, Skippy (Jan) de Vaal, et Haakon Sorbye, de Norvège. Tous ont aujourd'hui plus de 90 ans.

La délégation était emmenée par Marjolijn de Loos, fille d'un ancien déporté, dont le

portrait figure dans l'exposition « Bientôt la liberté nous reviendra » (inaugurée samedi, ndr), le Norvégien Oystein Sorbye, fils de Haakon Sorbye. Le petit-fils de Haakon Sorbye était le porte-drapeau de la Norvège, Marcel Smeets, fils de Jan Smeets était celui de la Hollande.

L'attaché de Défense de l'ambassade des Pays-Bas à Paris, le colonel J. Blaquière, l'ambassadeur des Pays-Bas auprès du Conseil de l'Europe, Onno Elderenbosch et Marcel Floor, représentant du ministère de Santé, Astrid Helle, ambassadeur ont également pris part à ces cérémonies. ■

POORT DACHAU GESTOLEN

Helaas maar waar.....

Uit: www.nu.nl van 3 november 2014:

Een gietijzeren poort met daarop de tekst 'Arbeit macht frei' is gestolen bij het herdenkingscentrum van het voormalige concentratiekamp in het Zuid-Duitse Dachau.

De politie meldde zondag dat de twee meter brede poort er kort voor middernacht nog stond, maar zondagochtend was verdwenen. Een zoekactie in de omgeving leverde niets op.

De directeur van het herinneringscentrum Karl Freller reageerde geschokt op de diefstal: "Het is een schandelijke daad."

Freller, die ook namens het CSU parlementslicid is in Beieren, liet weten dat er geen videobewaking is in het museum. Wel lopen er 24 uur per dag bewakers rond. Waarschijnlijk sloegen de daders toe toen de bewaking van dienst wisselde.

De politie kon nog niet zeggen of neonazi's achter de diefstal zitten. In 2010 werd in Auschwitz al een ingangsbord met 'Arbeit macht frei' gestolen. Daar bleek toen een Zweedse neo-nazileider achter te zitten.

En helaas nog meer ellende.....

21-12-14 Telegraaf.

Oprotpremie na belofte weg te blijven

VS geeft veel geld aan nazi's

door Herman Stam
NEW YORK • Furieuze reacties in Amerika nu bekend is dat tientallen nazi's en oud-kampbeulen jarenlang duizenden dollars aan oprotpremie opstrekten, simpelweg door te beloven weg te blijven uit de VS.

Diverse aanhangers van het Hitler-regime, zoals Auschwitz-bewaker Jakob Denzinger, vluchtten na de oorlog naar de VS waar ze een nieuw bestaan probeerden op te bouwen. Amerika zat hier mee in de maag, wilde ze uitzetten en vond uiteindelijk een maas in de wet om de ex-nazi's uit het land te krijgen. Hun uitkeringen bleven doorbetaald terwijl ze 'vrijwillig' het land zouden verlaten, zo werd afgesproken.

Sommige kregen uitkeringen tot 1500 dollar per maand als ze hun Amerikaanse staatsburgerschap op zouden geven. Denzinger is inmiddels 90 jaar oud en keerde in 1989 terug naar Duitsland. Hij woont nu in een dorpje in Kroatië waar hij met de premie een riant leven leidt, ontdekte persbureau AP.

Joodse organisaties in de VS spreken van „nazi-diefstal van Amerikaanse belastinggeld”. Ook het Amerikaanse Congres is woedend



geleerde Arthur Rudolph, hebben gebruik gemaakt van de regeling. Vier van hen zijn nog in leven.

Kampbewakers

Naast Denzinger gaat het om Peter Müller, een SS'er die bewaker was in concentratiekamp Natzeweiler in Frankrijk, Wasyl Lytwyn een nazi die betrokken was bij de vernietiging van het getto in Warschau waarbij duizenden joden omkwamen en Martin Hartmann die bewaker was in een concentratiekamp bij Berlijn waar hij nu weer woont.

De zoon van Denzinger, Thomas die in de VS woont, vindt het terecht dat zijn vader jaarlijks 18.000 dollar mag bijschrijven. Hij stelt dat zijn vader, die een succesvolle handel in plastic had in Ohio, jarenlang 'ge woon' heeft bijgedragen aan het sociale systeem in de VS en dus recht heeft op de uitkeringen. Bovendien zou zijn vader door de nazi's zijn gedwongen om in Auschwitz te werken, meent hij.

om de omstreden regeling die Amerika miljoenen heeft gekost.

Congresslid Carolyn Maloney laat weten dat de wet zo snel mogelijk aangepast dient te worden. „Het is volkomen weezinwekkend dat nazi-oorlogsmisdadigers bijstanduitkeringen blijven ontvangen terwijl ze al vele jaren geleden ons land zijn uitgezet”, stelt ze.

Minstens 38 nazi-aanhangers, onder wie nazi-raket-

Nazi-raketgeleerde Arthur Rudolph streek een oprotpremie op.

Expeditiechef (Kriegsmarine) des Jagers - (Rafinesse, Samlingmann)

En dit was nog niet alles:

'MEIN KAMPF MOET STRAFBAAR BLIJVEN'

door Saskia Belleman
AMSTERDAM • De verkoop van het boek *Mein Kampf* van Adolf Hitler is strafbaar en moet dat vooral blijven. Volgens officier van justitie Paul Velleman is het anno 2014 „een meer dan ongelukkig moment om daarvan af te wijken”.

Hij eiste gisteren in de rechtbank van Amsterdam een boete van 1000 euro,

waarvan de helft voorwaardelijk, tegen de 52-jarige Michiel van Eijck van de Totalitarian Art Gallery in Amsterdam, omdat die in zijn zaak een antiquarisch exemplaar uit 1933 van het boek op de plank had staan.

Velleman vreest dat er groepen zijn die ontevreden zijn voor de boodschap van het boek, „omdat het anti-Joods complotdenken weer de kop op heeft ge-

stoken in Nederland”.

Van Eijck zelf zegt dat hij niet meer doet dan „geschiedenis doorgeven”.



Advocaat Gerard Spong, die met een pas in Berlijn aangeschafte *Mein Kampf* zwaaide, vindt een verbod onzin, omdat de tekst onbeperkt verkrijgbaar is via bibliotheken en internet. „Bij Amazon.com behoort het bij de top 10 van best verkochte boeken. *Mein Kampf* als e-book kost nog geen pond. Het verbod hoort in het museum.”

De rechtbank doet over drie weken uitspraak.

De Telegraaf 1 nov 2014

JAARLIJKSE KALENDER EVENEMENTEN

4 november 2014	Anders organiseren in de Zorg Omgeving	Utrecht
6 november 2014	Congres: 'Sociale Psychiatrie: de revanche van het systeem-denken'	Utrecht
7 november 2014	NVPP: Studiedag "Over angst en verlangen"	Amsterdam
17 november 2014	Symposium Meet the Xperts II: De alternatieven	Haarlem
20 november	Symposium Veerkracht Online. Toepassingen voor preventie en praktijk	Amsterdam
20 november 2014	NKOP Symposium: State of the Art 2014 Ouderenpsychiatrie	Utrecht
27 november 2014	Congres: 'Kansen en obstakels in de Psychotraumahulpverlening. Samenwerken in een complex veld' (Vooraankondiging)	Ede
2 december 2014	3e Landelijke Studiedag 'BASIS GGZ'	Amsterdam
4 december 2014	Tiende studiedag Klinische psychotherapie - De therapeutische relatie vandaag	Geel
10 – 14 september 2015	Natzweilerreis	Natzweiler
7 november 2015	Reünie	Soesterduinen

VAN DE PENNINGMEESTER

Ook in deze Nieuwsbrief kan de penningmeester niet genoeg benadrukken heel blij te zijn met alle donaties! Zij dankt de gulle gevers van harte.

Maar we blijven steeds geld nodig hebben, zeker nu de jaarlijkse reis weer georganiseerd werd evenals de herdenking in november.

Alvast veel dank!



GIROLOTERIJ

De activiteiten van de Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers, waaronder de uitgave van dit blad, worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij. Uw deelname aan de Giro- en of Bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen.

vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

Binnen organisaties van oorlogsgetroffenen vallen steeds meer directbetrokkenen weg door vergrijzing en overlijden. Het vfonds ondersteunt een respectvolle afbouw van deze organisaties, eventueel door samenwerking of samenvoeging te stimuleren. Meer informatie op: www.v-fonds.nl.



De bijdrage van de Bank-Giroloterij en de Lotto maken het werk voor het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk.

ZIJN UW GIFTEN AFTREKBAAR VAN DE BELASTING?

De stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers heeft het zogeheten ANBI kenmerk: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Maar..... dit moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Drempel en maximum gewone giften

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Voor meer informatie, o.a. een periodieke gift, lees hier:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landin_gspaginas/prive/giften/

STICHTING COGIS

Kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld

Voor vragen op het gebied van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen, maar ook voor vragen over zelfhulpgroepen, therapeutische hulp of maatschappelijk werk, en voor literatuur over de tweede wereldoorlog en zijn gevolgen, kunt u terecht bij de Stichting Cogis.

Oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen (ook de naoorlogse generatie) zijn welkom bij

Stichting Cogis
Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020 – 660 19 30
Fax 020 – 660 19 31
E-mail info@cogis.nl

Bezoek is - na telefonische afspraak - iedere dag mogelijk.

“De bijdrage van Bank Giro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk”.

COLOFON

Redactie	Nicole Planjer & Marjolijn de Loos
Inzenden kopij	Nicole Planjer Mient 42 2564 KP Den Haag Tel: 06-24769585
Uiterste datum inleveren kopij: <i>(indien getypt in computer, s.v.p. per e-mail of diskette meesturen)</i>	1 december 2014
Eindredactie	Nicole Planjer e-mail: nplanjer@hotmail.com & Marjolijn de Loos
Printed by	GrandPrix Copyrette Parnassusweg 214 1076 AV Amsterdam Tel: 020 – 664 59 09 Info@grandprixcopyrette.nl
Reisorganisatie	Marjolijn de Loos e-mail: marjolijndeloos@gmail.com