

## Toespraak Caroline Vogelzang 10 september 2011

Beste Allemaal,

Elk jaar als ik hier sta, word ik herinnerd aan wat mamma mij vertelde sinds ik het eigenlijk kan beseffen.

Dat mijn opa hier heeft gezeten,  
Hij kwam op voor zijn mening en de vrijheid,

Ik heb mijn opa nooit gekend, maar als ik Skippy de Vaal, Jaap van Mesdag en Ernst Sillem hier mee maak,

Dan begrijp ik hoe bijzonder hij geweest moet zijn,  
Skippy, Jaap en Ernst en alle vrijheidsstrijders staan voor de vrijheid die wij nu mogen beleven.

Ik ben blij dat ik hier nu kan staan als vrij persoon met dit soort bijzondere mensen.

Dank jullie wel.

Caroline Vogelzang