

## KORT OVERZICHT VAN HET LEVEN VAN AD DE JONGE

Den Haag 8 juni 2011 - Jonkheer Willem Adriaan Hugo de Jonge, voor zijn vrienden Ad, werd geboren in Den Haag. Hij volgde daar het Nederlands Lyceum. In dat conservatieve liberale milieu was hij de rebel die pleitte voor de socialistische SDAP. Na het eindexamen in 1938 ging hij economie studeren in Amsterdam (politieke wetenschappen bestond nog niet als studierichting). Daar werd de latere president van de Rekenkamer, Harry Peschar, zijn beste vriend. Al in 1939 maakte Ad plannen voor verzet tegen Hitler – overtuigd dat het oorlog zou worden.

In de herfst van 1940 begon hij met vrienden het illegale blad “Uit de woestijn” te schrijven en te verspreiden. In de lente van 1941 werd hij opgepakt en in de Scheveningse gevangenis opgesloten. Veroordeeld in Utrecht in 1943 ging hij eerst naar Kamp Amersfoort. Later via Vught naar Natzweiler als NN Häfbling (Nacht und Nebel). Van gevangenen uit Polen, Rusland en de Oekraïne enz. leerde hij Russisch, maar ook hoe Stalin een – zo mogelijk – nog groter moordenaar was dan Hitler. De strijd tegen het communisme werd voor hem een levenstaak nadat hij terugkwam – ziek – uit Duitsland. Ad ging na Natzweiler met de andere Nederlanders naar Dachau, maar werd doorgestuurd naar Neuengamme; vandaar naar Gross Rosen, een verschrikkelijk kamp in Oost-Duitsland. Toen naar Dora (waar de V's gebouwd werden) en van daaruit naar de zogenaamde Boelcke-Kaserne, waar alle zieken lagen te sterven. Als de Amerikanen die bombarderen, vlucht Ad met de SS-ers en anderen weg. De stad Northausen staat in brand. Eén of twee weken zwerft hij rond, ligt nog een week bij een boer in het hooi en wordt bevrijd door de Amerikanen.

Na de oorlog kon hij niet meer studeren en ging hij werken op het Bureau van de PvdA. Hij trouwde en wij kregen twee zonen. Later werkte hij bij de Binnenlandse Veiligheids Dienst in Den Haag. Wij kregen nog een dochter. Zijn werk boeide hem; hij kende het Communisme en kon het bestrijden.

Na zijn pensioen verdiepte hij zich in de schilderkunst van de Haagse School en kocht schilderijen op veilingen. Onze vakanties brachten wij in Frankrijk door; eerst op een Franse boerderij in de bergen, later rondtrekkend met de auto. In 2002 is Ad gestorven.

Gonne J. de Jonge